

Tendens Reisverslag V2410b

“Politie en Brandweer”

Landgoed “de Barendonk” Beers

2 t/m 8 augustus 2024



Vakantiegangers: Antoinette, Arthur, Jeffrey, Jorrit, Rik en Thijs.

Reisbegeleiders: Ilse, Thomas en Ad.

1e dag - vrijdag 2 augustus 2024.

Als iedereen aanwezig is op De Buitenplaats vertrekken we wat eerder dan gepland naar Beers. We, dat zijn Antoinette en Jeffrey als vakantiegangers en Ilse, Thomas en Ad als reisbegeleiders. Het is vrijdag en druk op de weg maar we kunnen goed doorrijden. In Beers zijn de andere vakantiegangers Rik, Jorrit en Thijs al aanwezig en Arthur komt spoedig daarna. Dan zijn we compleet en kan onze vakantie beginnen. De kamers worden verdeeld; wie slaapt waar en met wie. Koffers uitpakken, bedden opmaken en ondertussen beginnen Thomas en Ad aan het avondeten.

Tomatensoep met ballen, Farfalle met tomatensaus en tiramisu toe. Wat hebben wij een dankbare eters; iedereen schept nog een tweede keer op. Na het eten blijven we nog even zitten om goed kennis met elkaar te maken. Iedereen vertelt iets over zichzelf en nu kennen we elkaar iets beter. Ook worden de plannen voor morgen verteld. Morgenochtend gaan we naar Grave voor koffie met gebak, het kopen van kaarten voor het thuisfront en 's middags brengen we een bezoek aan de brandweerkazerne in Grave.

Tijdens de koffie na het eten hebben we iets te vieren want Thijs is vandaag jarig en hij trakteert en natuurlijk wordt hij door ons toegezongen.

Daarna zitten we nog heel lang buiten met een drankje en een toastje en chips want het is een uitzonderlijk mooie dag. Als het donker wordt zitten we nog even bij de TV maar er wordt meer gekletst dan gekeken en één voor één zoekt ieder zijn bed op.



2^e dag - zaterdag 3 augustus 2024.

Volgens afspraak ontbijten we om 9 uur en dat lukt bijna iedereen. Net als bij het naar bed gaan is het uit bed komen voor iedereen anders, de een wat vroeger de ander wat later. Om 11 uur gaan we naar Grave; een oud stadje met smalle kasseienstraatjes.



We kunnen heerlijk buiten zitten en laten ons de koffie met gebak heerlijk smaken. Daarna lopen we wat door het stadje. De Primera voor kaarten en de Hema voor souvenirs. Als we aan de Maas komen zien we tot onze verbazing de brandweer oefenen. We maken vast kennis. Ze hebben een splinternieuwe brandweerauto en er wordt aan de brandweerlieden tekst en uitleg gegeven over deze nieuwe auto. Om twee uur ontmoeten we elkaar weer bij de brandweerkazerne in Grave. Bas neemt ons eerst mee naar boven en hij laat ons daar een filmpje zien hoe het er bij de brandweer aan toe gaat. We zien veel mannen die op hun pieper bericht krijgen dat er brand is en dan laten ze bijna letterlijk alles uit hun handen vallen om richting de kazerne te gaan. Daar trekken ze hun kleren aan en attributen, luchtfles, helm en masker; in totaal 20 kilo, en dan kunnen ze op weg. Een leuk filmpje met veel grappige momenten. Beneden laat Bram nog een zien wat ze allemaal aan hebben en mee moeten nemen als ze op pad gaan. Daarna laat hij

de brandweerauto zien en alles wat daar in zit. De Brandweer heeft 2 taken: branden blussen maar ook hulpverlening en dat kan van alles zijn. Auto te water of katje in de boom.



Dan gaan we buiten spuiten; wat een straal, 100 tot 150 liter per minuut met de kleine zwarte slang en zelfs 400 liter per minuut met de grote rode slang. Tenslotte mogen we een stukje meerijden in de brandweerauto waarbij bij het laatste stukje de sirene ook nog aan gaat. Een geweldige ervaring. Jeffrey bedankt namens ons Bas en geeft hem een flesje wijn.





Vanavond gaan we barbecueën en daarvoor moeten we even naar de winkel. Thomas weet precies wat we nodig hebben en hij weet in een mum van tijd een heerlijke barbecue op tafel te zetten. Jammer dat er een paar buitjes komen want we zitten heerlijk buiten. Maar het smaakt weer heerlijk.



3^e dag - zondag 4 augustus 2024.

Vandaag hebben we een afspraak gemaakt met het Brandweerdepot in Weelde in België. Volgens de informatie het grootste brandweermuseum van Europa. We drinken thuis nog koffie en met een lunchpakketje gaan we op weg want het is wel een stukje rijden. Dit museum is gevestigd in een enorme loods op een immens groot terrein. Dit terrein met heel veel dit soort loodsen was vroeger een NAVO-terrein. Aan de overkant is een vliegveld; vroeger ook NAVO maar nu een zweefvliegveld. We worden ontvangen door 3 enthousiaste Nederlandse vrijwilligers en we mogen eerst ons lunchpakketje opeten.



Dan neemt Peter ons mee de loods in waar inderdaad heel veel materiaal staat. Soms wel heel erg oud. Een spuit die met de hand (4 man) gedragen moest worden, dan ter plaatse gevuld moest worden met water en door met de hand te pompen kon gaan blussen.



Zo staat deze enorme loods vol met vooral veel brandweerauto's, ladderwagens, ook veel ambulance materiaal. Vroeger was in België brandweer en ambulance één organisatie. Peter vertelt enthousiast en geamuseerd over alles wat er te zien is.



Later mogen we in een brandweerauto een rondje maken over het terrein en laat men ons een ladderwagen zien die wel 32 meter de hoogte in gaat. Heel interessant vindt iedereen dit.

Op de weg terug naar huis eten we eenvoudig onderweg een bordje patat, of is het frites?, want dat is één van de wensen van de vakantiegangers. De pizza's en de pannenkoeken komen later.



4^e dag - maandag 5 augustus 2024.

Vandaag hebben we een afspraak in het Politiemuseum in Venlo maar dat kan niet doorgaan omdat de ruimte vandaag door de gemeente is geclaimd. Als alternatief gaan we vandaag midgetgolven. Dat doen we in Schaijk bij de Maashorst; een prachtige midget-golfbaan met 18 holes. In 2 groepen gaan we aan de slag waarbij vooral Antoinette in vorm is.



Ze slaat 2 maal een hole in one op een lastige baan. Maar iedereen heeft plezier. Voordat we weggaan eten we nog een ijsje op het terras want het is nog steeds prachtig warm weer.





In Linden eten we vanavond pannenkoeken. Ook weer buiten. Er is een enorme keus maar de spekpannenkoeken en de kaaspannenkoeken vinden de meeste aftrek. Dit is helaas de laatste dag dat Thomas bij ons is. Morgen moet hij weer aan het werk en daarom brengen wij hem na de pannenkoeken naar het station in Cuijk waar we hem uitzwaaien.



5^e dag - dinsdag 6 augustus 2024.

We hebben veel pogingen gedaan om op bezoek te mogen komen op het politiebureau in Nijmegen maar dat is niet gelukt maar omdat we vanmiddag een afspraak hebben in Nijmegen gaan we 's morgens naar het centrum van Nijmegen om wat boodschappen te doen en dat lukt. Rik koopt een politiehelikopter, Antoinette een puzzel, Arthur een stoplicht en een bonnenboekje. We pakken weer een terrasje, nu bij de Tempelier, maar zo bont maken wij het niet.



Om half twee mogen wij een bezoek brengen aan de brandweerboot die in de Waalhaven ligt en daarom lunchen wij aan de waterkant. De brandweerboot ligt niet op zijn plaats maar als wij aan de waterkant zitten te eten komt hij aanvaren. Hij moet even aftanken en dan gaat hij naar zijn plaats in de haven. Voordat wij aan boord mogen krijgen we allemaal een zwemvest dat zichzelf opblaast als je in het water terecht zou komen. Aan boord vertelt Siep dat hun voornaamste werkzaamheden niet zozeer het blussen van branden is maar meer het helpen van mensen die in of aan het water in de problemen zijn gekomen. Auto te water of een aanvaring op de rivier. Daarna mogen wij in de stuurhut kijken wat voor middelen ze hebben. Er zijn wel 3 beeldschermen waarmee ze van alles kunnen zien zoals waterdiepte en ook warmte. Interessant om dit te zien en te horen. Vanavond eten we bij Lyn's eetcafé in Cuijk. Heerlijk buiten, vlak aan de weg, waar van alles langskomt. Ook de politie van Cuijk die door ons wordt toegezwaaid en even stopt om een praatje te maken.



6^e dag - woensdag 7 augustus 2024.

Vandaag komt wijkagent Bram bij ons op bezoek om ons wat te vertellen en ons wat te laten zien van de politie. Helaas vindt er op de snelweg een dodelijk verkeersongeluk plaats door een spookrijder zodat van dat bezoek niets terecht kan komen. We besluiten dan een bezoek te brengen aan de boerderij aan de overkant. Sommigen waren daar al geweest. Altijd leuk om de kalfjes te zien, de melkmachine, de jeukborstel enz. Door een flinke regenbui moeten we wat langer wachten dan de bedoeling maar: "Tijd genoeg". 's Middags hebben we een afspraak met de brandweer in Mill. Frank ontvangt ons en vertelt eerst weer een en ander over hun werkzaamheden en daarna neemt hij ons mee naar de brandweerwagens. We krijgen allemaal een brandweerpak aan en daarmee gaan we natuurlijk op de foto.



Op het terrein staan een aantal autowrakken en Brandweerman Kiran laat ons o.m. een schaar zien waarmee ze auto's kunnen

openknippen als in de auto na een ongeluk mensen opgesloten zitten. Deze “schaar” is werkelijk loodzwaar.

Daarna gaat de waterkraan open en mag iedereen spuiten waarbij vooral de autowrakken op het terrein mikpunt zijn. Als sluitstuk mogen we een eindje meerijden in de brandweerauto en gaat ook even de sirene aan. Wat een fantastisch bezoek aan de brandweer in Mill. 's Avond eten we thuis pizza's met weer een ijsje toe en gaan we ons voorbereiden op ons vertrek want morgen is echt de laatste dag. Maar voordat we dat doen gaat er een grote wens van Jeffrey in vervulling.



Kampvuur! Op het terrein is een speciale plaats en daar gaan we lekker fikkie stoken en marshmallows eten. Gezellig bij elkaar. We krijgen meerdere bezoeken van mensen op het terrein die op ons kampvuur afkomen en een praatje maken.

7^e dag - donderdag 8 augustus 2024.

We ontbijten wat vroeger en iedereen werkt mee. Koffers inpakken, bedden afhalen, prullenbakken legen enz. Tegen 10 uur worden Jorrit, Rik en Arthur opgehaald en daarna vertrekken wij naar Arnhem waar de begeleiders van Thijs en Antoinette al op ons wachten. De begeleider van Jeffrey komt iets later. We nemen hartelijk afscheid van elkaar en kijken terug op een heerlijke, gezellige en geslaagde vakantie.

We hebben heel vaak gelachen. Jeffrey heeft meerdere keren letterlijk dubbel gelegen van het lachen.

Rik, die zeer onvast ter been is, wordt meestal door één van ons ondersteund. Toen hij even alleen was, zich verstpapte en even wankelde en dreigde te vallen zei hij: “Ik deed nog even een dansje”.

We komen bij de brandweer in Mill. Daar staan enkele wrakken van auto's op het terrein, zo in elkaar, dat heb je nog nooit gezien. Zegt Thijs, wijzend op één van de auto's: “Maar Ad, wat heb je nou gedaan?”





Wist je dat:

Antoinette zich deze week uitstekend staande heeft gehouden tussen dit mannengeweld.

Arthur niet veel zegt maar met zijn lichaamstaal heel duidelijk laat merken dat hij het enorm naar zijn zin heeft.

Jeffrey zo sterk is dat hij Ilse optilt en naar de bus brengt.

Jorrit de reisbegeleiding deze week meerdere keren een complimentje heeft gemaakt voor hetgeen zij organiseren.

Rik regelmatig een gezellig sinterklaasliedje voor ons zingt.

Thijs heel goed in de gaten houdt dat iedereen lief tegen elkaar blijft.



Thomas ons verrast heeft met zijn kookkunst.

Ilse altijd een luisterend oor of een troostend woord heeft voor ieder die dat soms nodig heeft.

Ad deze week goed op de centjes heeft gelet en toch konden we vaak een ijsje eten.



